



## Tom Nauta Nieuwe Kerk te Utrecht

**WIE:**

Tom Nauta (38) is ouderling-kerkrentmeester van de Nieuwe Kerk in Utrecht, waar hij met zijn vrouw en drie kinderen woont. Sinds 2008 is hij actief bezig met het beheer van de kerk en sinds 2016 in de rol van ouderling-kerkrentmeester. Als ondernemer is hij in het dagelijks leven bezig met het verbouwen van woningen.

De Nieuwe Kerk in Utrecht is een wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). De wijkgemeente opereert min of meer als zelfstandige gemeente, maar er is wel een overkoepelend college van kerkrentmeesters waarin elke wijkgemeente is vertegenwoordigd. In de jaren 80 dreigde de kerk door een laag bezoekersaantal te sluiten, maar door de kracht van gebed is de kerk weer gaan groeien, waardoor de kerk nu regelmatig helemaal vol zit met veel twintigers en dertigers.

**WAAROM:**

Tom ziet in de rol van kerkrentmeester een manier om zijn talenten in te zetten voor de kerk en daarmee voor Gods Koninkrijk. "Het voelt bijzonder om als kerkrentmeester verantwoordelijk te zijn voor een mooi gebouw en andere aardse zaken. Het gebouw bevat zowel authentieke elementen, maar is deels ook moderner ingericht. Het is mooi om dat terug te zien in de diensten, waarbij bijvoorbeeld orgelmuziek wordt afgewisseld met aanbidding met een muziekgroep"

**UITDAGING:**

Een grote uitdaging is momenteel de groei van de kerk. "Als kerkrentmeester wil ik de veiligheid van de bezoekers waarborgen, waardoor het bijplaatsen van stoelen geen optie is. Aan de andere kant kan het ook niet de bedoeling zijn dat er mensen naar huis worden gestuurd, omdat er geen plaats is in de kerk. Omdat de keuzes die je daarin neemt gevolgen hebben voor de manier waarop je kerk bent, is dit iets wat je niet alleen als kerkrentmeester kunt bepalen, maar waarin de hele kerkenraad betrokken moet zijn. Een overkoepelende organisatie als de PGU kan in deze situatie een voordeel zijn, maar omdat het beleid vooral gericht is op een krimpende PGU, levert dit ook wel wrijving op."

**TROTS:**

Trots is Tom op de verbouwing van het liturgisch centrum van de kerk, die in de zomer van 2015 is uitgevoerd. Het oude liturgisch centrum was in de jaren 60 gerealiseerd en had veel vaste elementen, zoals een kansel, wat een multifunctioneel gebruik van de ruimte in de weg stond. Na de verbouwing kan het veel flexibeler worden gebruikt en is er meer eenheid in het interieur van het kerkgebouw, dat stamt uit 1910.



Beeld: Inge Kalle-den Oudsten

*"Het voelt bijzonder om als kerkrentmeester verantwoordelijk te zijn voor een mooi gebouw en andere aardse zaken"*

*"Een grote uitdaging is momenteel de groei van de kerk"*

**TIP:**

"Als kerkrentmeester ben je vaak gericht op de meer 'aardse' zaken, zoals financiën en gebouwen. Het is daarom belangrijk om in de beslissingen hierover steeds te blijven realiseren wat het doel is waar je deze middelen voor inzet."