

Nieuwe Beleidsplan Nieuwe Kerk

Op 24 september jl. heeft de kerkenraad het nieuwe beleidsplan voor de periode 2018-2022 vastgesteld. Tijd om de gemeente bij te praten en te laten delen in de speerpunten van onze gemeente voor komend jaar.

Wie we als Nieuwe Kerk willen zijn, proberen we te verwoorden in de missie van onze gemeente. Deze hebben is aangescherpt en luidt als volgt:

De Nieuwe Kerk is een gemeente van Jezus Christus waar mensen thuiskomen, God eren en in de kracht van de Heilige Geest dienen in Gods Koninkrijk.

In de komende vier jaar gaan we verder met concreet handen en voeten geven aan deze missie. Daarbij ligt onze focus op twee essentiële zaken: gebed en discipelschap. Met onze focus op gebed willen we leren luisteren naar God en willen we alles wat we doen opdragen aan Hem. We willen het persoonlijk en samen bidden stimuleren en faciliteren, in alle onderdelen van het gemeente-zijn. Met onze focus op discipelschap hopen we te leren leven als leerlingen en getuigen van Jezus, zodat het Koninkrijk van God werkelijkheid wordt in onze levens en die van de mensen om ons heen.

Naast onze focus op gebed en discipelschap (die als een rode draad loopt door alle dingen die we doen), zijn er **drie specifieke prioriteiten** waar we ons de komende jaren op zullen richten.

Prioriteit 1 – Jong en oud leren van elkaar

Wij geloven dat we in de kerk elkaar nodig hebben om te kunnen groeien, jong en oud. Volwassenen kunnen kinderen helpen met hun ervaring, kinderen helpen ouderen om te leren 'geloven als een kind'. Waar generaties elkaar ontmoeten en in elkaar investeren, ontstaan verrassende inzichten en ontmoetingen. Daarom willen we ons richten op het verbinden van oud en jong.

Concreet:

- Met het jeugdteam concreet formuleren wat de missie inhoudt voor alle leeftijdsgroepen
- We gaan mensen uit verschillende generaties met elkaar verbinden in mentorrelaties.
- We investeren in ouderenbezoek

Prioriteit 2 – Investeren in toerusting

In de toelichting op onze missie hebben we genoemd dat we 'Hem willen volgen en eerst Zijn Koninkrijk willen zoeken'. Ook hier past onze focus op discipelschap bij. Tegelijkertijd hebben we genoemd dat de praktijk vaak weerbarstig is. Gods Koninkrijk zoeken gaat in ons leven vaak niet vanzelf. We hebben het nodig dat we het goede nieuws van Gods Koninkrijk steeds opnieuw tot ons nemen en elke keer opnieuw worden uitgedaagd om dat Koninkrijk handen en voeten te geven in ons eigen leven en in onze direct omgeving.

Concreet:

1. Structurele toerusting over geloofsvragen en thema's voor de grote groep jonge mensen.
2. Heldere communicatie over toerustingsactiviteiten zodat iedereen snel helder heeft waar te zijn om te groeien in discipelschap. De huiskring blijft hierin kernactiviteit.
3. Verschillende vormen van geestelijke begeleiding verder verdiepen en uitwerken, waaronder pastoraat, gebeds- en bevrijdingspastoraat, ziekenzalving en biecht.
4. Structurele toerusting op het gebied van relatievorming, trouwen en (geloofs)opvoeding.

Prioriteit 3 – groei als kans om de stad te dienen

De komende tijd willen biddend zoeken hoe we Gods Koninkrijk zichtbaar kunnen maken en specifiek hoe we dit mogen zien in het licht van de (kwantitatieve) groei van de Nieuwe Kerk. Deze groei is een zegen die kansen biedt, maar ons ook voor belangrijke vragen stelt. Op wat voor manier willen we gemeente zijn, en welke omvang past daarbij? Hebben we genoeg ruimte om te groeien? Hoe kunnen we de groei van de Nieuwe Kerk inzetten tot zegen voor de stad, de PGU en het land?

Komende tijd gaan we een visie hierop ontwikkelen waarin we duidelijke keuzes proberen te maken wat we wel of niet gaan doen.