

# Beleidsplan Nieuwe Kerk 2018-2022

Vastgesteld door de wijkkerkenraad op 24 september 2018

*‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs 28: 18-20)*

## Introductie

De Nieuwe Kerk is een bloeiende christelijke gemeente in de wijk Wittevrouwen in Utrecht. Als gemeente weten wij ons verbonden met elkaar door het geloof in God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. De Nieuwe Kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

## Leeswijzer

Dit beleidsplan bevat drie onderdelen:

1. Wat we geloven als Nieuwe Kerk.
2. Wie we willen zijn als Nieuwe Kerk.
3. Welke focus en prioriteiten we in de periode 2018-2022 centraal stellen.

## Deel I - Wat we geloven

In de Nieuwe Kerk geloven wij in God, onze liefdevolle Vader. We geloven in Jezus Christus, onze Redder en Heer. En we geloven in de Heilige Geest, die ons vernieuwt en vervult.

### God als Liefdevolle Vader

Wij geloven in de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Deze God is de Vader van Jezus Christus. Hij heeft ons en onze wereld geschapen. Hij is almachtig en goed en laat zijn schepping nooit los. Ook in al onze gebrokenheid en schuld houdt Hij vast aan zijn plan: herstel en vernieuwing van zijn schepping en de doorbraak van zijn Koninkrijk. Omdat Hij meer *is* en *kan* dan wij ooit kunnen bidden of beseffen, vertrouwen we erop dat het Koninkrijk van God werkelijkheid wordt. Ook geloven we dat wij, als Gods zonen en dochters, thuis zijn bij Hem.

### Jezus Christus onze Heer

Wij geloven dat God in Jezus Christus naar deze wereld is gekomen. Jezus is gekomen om de verwijdering teniet te doen die door toedoen van de mens is ontstaan. Met zijn woorden en daden liet Jezus zien wat het Koninkrijk van God betekent voor de mens en voor de schepping. In zijn lijden en sterven zien we het hart van de Vader. Alle machten van zonde en schuld, dood en duivel moeten wijken voor Jezus Christus. Hij is de Zoon van God.

Deze boodschap van vergeving, vernieuwing en de doorbraak van het Koninkrijk van God lezen we in de Bijbel. De Bijbel is het hoopvolle Woord van God. Wij zien uit naar de dag, dat Jezus Christus zal terugkomen naar de aarde en het Koninkrijk definitief zal doorbreken. Tot die dag komt, kunnen wij nu al tekenen zien en zichtbaar maken van het Koninkrijk. In dit rijk heersen gerechtigheid, heelheid en vrede.

### De Heilige Geest vernieuwt ons leven

Wij geloven dat de Heilige Geest ons wijst op Jezus Christus, onze Bevrijder en Heer. De Heilige Geest wil geloof en vertrouwen wekken in ons leven. De Geest verandert ons van binnenuit en laat ons groeien in liefde voor God, voor mensen en voor de wereld. Wij geloven dat de Heilige Geest gaven geeft die ons helpen om te leven zoals past bij het Koninkrijk van God. Het is de Geest die ons troost en leidt in alle waarheid en die de vrucht van de Geest in ons leven doet groeien.

## Deel II – Wie we willen zijn

De missie van de Nieuwe Kerk luidt als volgt:

De Nieuwe Kerk is een gemeente van Jezus Christus, waar mensen thuiskomen, God eren en in de kracht van de Heilige Geest dienen in Gods Koninkrijk.

### Gemeente van Jezus Christus

Jezus Christus heeft ons als Zijn gemeente samengebracht. Hij geeft ons aan elkaar. Dit betekent dat we elkaar een thuis bieden én dat ieder mens bij ons welkom is. We willen een gastvrije gemeente zijn, waar elk mens er toe doet en waar ruimte is voor verschillen in geloofsbeleving. Gemeente-zijn betekent dat we allemaal bijdragen met onze unieke talenten. We helpen elkaar die te ontdekken en in te zetten, zowel binnen als buiten de kerk.

### Plaats om God te eren

In de kerk gaat het niet allereerst om ons, maar om God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Als gemeente danken en eren we Hem. Daarom streven we ernaar te groeien in gezamenlijke aanbidding tijdens de diensten en andere activiteiten, maar ook in aanbidding in ons leven van elke dag. Het is ons verlangen om te groeien in toewijding aan God en het leven in zijn tegenwoordigheid. Wij wandelen in het werk dat Hij voorbereidt; we kunnen en hoeven niet op eigen kracht het goede leven te leiden.

### In de kracht van de Heilige Geest

We kunnen niet zonder het vernieuwende en creatieve werk van de Heilige Geest. We geloven dat God spreekt door zijn Woord én door de Geest. De Geest geeft ons geloof, vrijmoedigheid en kracht om Jezus Christus te kennen en te volgen. In de kracht van de Geest bidden we om herstel van wat geschonden en gebroken is. Hij geeft diepe troost en wijst wegen die wij zelf niet hadden bedacht. Het is ons verlangen om te groeien in het verstaan van de stem van de Heilige Geest en in het gaan van zijn wegen.

### De weg van het Koninkrijk

Wij geloven dat God ons roept Hem te volgen in zijn missie: de doorbraak van Zijn Koninkrijk. Jezus leert ons dat het Koninkrijk van God voor iedereen is. Hij roept ons op om Hem te volgen en eerst zijn Koninkrijk te zoeken. We geven hier gehoor aan in onze dagelijkse, vaak weerbarstige praktijk. Leven in het Koninkrijk van God gaat over ons dagelijks leven: onze relaties, onze omgeving, ons werk, onze talenten en (on)mogelijkheden. We willen steeds meer zicht krijgen op Zijn Koninkrijk en daarvan onder de indruk raken. Daarnaast zoeken we als gemeente biddend naar manieren om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken. In Gods naam dienen we onze stad, onze buurt en ons netwerk. In zijn Naam zetten we ons in voor zijn schepping, voor duurzaamheid, voor bevrijding van onderdrukten. In zijn Naam leren we onbevangen en liefdevol te getuigen van wie God is.

## Deel III – focus en prioriteiten voor de komende periode

In de periode 2018-2022 geven we concreet handen en voeten aan bovenstaande missie. Daarbij ligt onze focus op twee essentiële zaken: gebed en discipelschap. Met onze focus op gebed leren we luisteren naar God en dragen we alles wat we doen op aan Hem. We stimuleren en faciliteren het persoonlijk en gezamenlijke gebed, in alle onderdelen van het gemeente-zijn. Met onze focus op discipelschap hopen we te leren leven als leerlingen en getuigen van Jezus, zodat het Koninkrijk van God werkelijkheid wordt in onze levens en die van de mensen om ons heen. Als leerlingen groeien en leren we ieder op ons eigen niveau en tempo. Om deze groei te faciliteren, zorgen we voor (praktische en theoretische) toerusting over wat leven in het Koninkrijk van God betekent.

Naast onze focus op gebed en discipelschap (die als een rode draad loopt door alle dingen die we doen), zijn er drie specifieke prioriteiten waar we ons de komende jaren op richten.

## Prioriteit 1 – Jong en oud leren van elkaar

### Waarom deze prioriteit?

In de toelichting op onze missie is verwoord dat 'we elkaar een thuis bieden' en dat we 'elkaar helpen onze talenten te ontdekken en in te zetten'. Daarnaast hebben we als focus voor de komende jaren dat we verlangen naar groei in discipelschap. Wij geloven dat we in de kerk elkaar nodig hebben om te kunnen groeien, jong en oud. Volwassenen helpen kinderen met hun ervaring, kinderen helpen ouderen om te leren 'geloven als een kind'. Waar generaties elkaar ontmoeten en in elkaar investeren, ontstaan verrassende inzichten en ontmoetingen. Daarom richten we ons op het verbinden van oud en jong.

### Doelstelling

Ons doel met deze prioriteit is dat verschillende generaties in de Nieuwe Kerk in elkaar investeren. Daarbij hebben wij speciale aandacht voor de tieners en kinderen, zodat zij al vroeg in hun leven proeven hoe goed het is om met God te leven.

### Hoe?

Aan deze prioriteit gaan we in ieder geval op de volgende manieren vorm geven:

1. Met het jeugdteam gaan we formuleren wat de missie van de Nieuwe Kerk concreet inhoudt voor de verschillende leeftijdscategorieën van kinderen. We gaan vervolgens op zoek naar een professionele kracht die als taak krijgt om deze verschillende groepen toe te rusten op een manier die bij hen past en hen helpt te groeien in discipelschap.
2. We gaan mensen uit verschillende generaties met elkaar verbinden in mentorrelaties. In deze relaties trekken zij 1-op-1 met elkaar op, waarbij de mentor erop gericht is om de ander te helpen groeien in discipelschap.
3. We gaan ook investeren in het ouderenbezoek. Deze generatie (75+) zien we steeds minder in de kerk, maar op afstand is deze groep nog wel betrokken. Zij hebben vaak behoefte aan belangstelling en warme contacten vanuit de kerk.

## Prioriteit 2 – Investeren in toerusting

### Waarom deze prioriteit?

In de toelichting op onze missie hebben we genoemd dat we 'Hem volgen en eerst Zijn Koninkrijk zoeken'. Ook hier past onze focus op discipelschap bij. Tegelijkertijd hebben we genoemd dat de praktijk vaak weerbarstig is. Gods Koninkrijk zoeken gaat in ons leven vaak niet vanzelf. We worden afgeleid of beziggehouden door zorgen (op het werk of thuis), door een maatschappij die ons wijst op het belang van prestaties, door invloeden die ons van God doen afdwalen. We hebben het nodig dat we het goede nieuws van Gods Koninkrijk steeds opnieuw tot ons nemen en elke keer opnieuw worden uitgedaagd om dat Koninkrijk handen en voeten te geven. Kortom: we hebben toerusting nodig.

### Doelstelling

We willen graag dat we allemaal worden opgebouwd in ons geloof en uitgedaagd om invulling te geven aan onze roeping in de kerk en in de samenleving. We helpen elkaar om te ontdekken wat Gods Koninkrijk te maken heeft met alle onderdelen van ons leven: werk, gezin, vrije tijd, kerk. We helpen elkaar om ons niet naar binnen te keren, maar juist een zoutend zout in onze omgeving te zijn. Daarbij hebben wij speciale aandacht voor jong volwassenen die net aan het werk zijn en op zoek zijn naar hoe ze in deze nieuwe levensfase met nieuwe verantwoordelijkheden invulling geven aan hun geloof.

### Hoe?

Aan deze prioriteit gaan we in ieder geval op de volgende manieren vorm geven:

1. Ontwikkeling van een structureel toerustingsprogramma over geloofsvragen en thema's die (jong) werkenden bezighouden. Denk aan geloven in een seculiere (werk)omgeving, maar ook thema's als 'invloed en impact', 'gezonde balans houden' en 'integriteit en ondernemerschap'.
2. Toerustingsactiviteiten goed en in samenhang communiceren, zodat voor iedereen (en vooral ook voor nieuwe leden) snel helder is waar je moet zijn om op een specifiek terrein te groeien in discipelschap. De huiskring blijft hierin de kernactiviteit.
3. Verschillende vormen van geestelijke begeleiding verder verdiepen en uitwerken, waaronder pastoraat, gebeds- en bevrijdingspastoraat, ziekenzalving en biecht.
4. Structurele toerusting aanbieden op het gebied van relatievorming, trouwen en (geloofs)opvoeding.

### **Prioriteit 3 - Groei als kans om de stad te dienen**

#### **Waarom deze prioriteit?**

In de toelichting op onze missie hebben we opgenomen dat we 'biddend zoeken naar manieren om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken'. De komende tijd zien we dit biddend zoeken ook specifiek in het licht van de (kwantitatieve) groei van de Nieuwe Kerk. Deze groei is een zegen die kansen biedt, maar ons ook voor belangrijke vragen stelt. Op wat voor manier willen we gemeente zijn, en welke omvang past daarbij? Hebben we genoeg ruimte om te groeien? Hoe kunnen we de groei van de Nieuwe Kerk inzetten tot zegen voor de stad, de PGU en het land?

We kunnen inzetten op verdere groei van de Nieuwe Kerk (twee diensten op zondag, in een groter gebouw, of juist in meerdere kleinere plekken), of aansluiting zoeken bij initiatieven van andere wijkgemeenten van de PGU (bijvoorbeeld partner worden van een pioniersplek, en gemeenteleden stimuleren hieraan bij te dragen). Het roept ook de vraag op hoe we in Wittevrouwen missionair aanwezig en tot zegen kunnen zijn. In elk geval sluiten we aan bij de noden en behoeften in de wijk en de stad, en zoeken naar hoe we hierin tot steun en zegen kunnen zijn. Daarnaast stromen veel Nieuwe Kerkers na een paar jaar door naar gemeenten elders in het land. We ontwikkelen visie op hoe we ook voor deze mensen en hun nieuwe omgeving tot zegen kunnen zijn. Dit alles doen we vanuit hetzelfde verlangen om te dienen in Gods Koninkrijk.

#### **Doelstelling**

We ontwikkelen een visie op hoe we omgaan met de groei van onze gemeente, en hoe we die groei inzetten ten dienste van de stad. We zetten concrete stappen om deze visie te realiseren.

#### **Hoe?**

We stellen een werkgroep in die op zoek gaat naar passende manieren om de groei van de Nieuwe Kerk de ruimte te geven, te versterken en in te zetten voor de stad en de PGU. Deze werkgroep krijgt budget om externe expertise in te huren, zodat we kunnen leren van de voorbeelden van andere kerken. In het voorjaar van 2019 brengt de werkgroep een eerste verslag uit.