

Visie Pastoraat

Algemeen

*"De Heer is mijn herder"*¹

*"Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons, onze God is een reddende God."*²

*"Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen."*³

Pastoraat komt van het woord pastor, wat herder betekent. God is als een herder, die zorgt voor zijn kudde. Dat doet Hij op de gelukkige momenten en als de weg gaat door een donker dal van duisternis en lijden. Jezus spreekt over zichzelf als de Goede Herder, die spreekt, zodat de schapen zijn stem leren kennen, en die leidt naar vruchtbare grond, zodat de kudde Hem leert vertrouwen. Dit herderschap van God inspireert ons om in de gemeente het pastoraat invulling te geven.

Het Samenwerkingsorgaan voor het Pastoraat beschrijft dat zo: *"Pastoraat is dienst aan mensen met het oog op de zingeving van hun leven in het perspectief van het Rijk Gods."*

De Kerkorde van de PKN omschrijft pastoraat als volgt: *"De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde."*⁴

De Nieuwe kerk: onderling pastoraat

In de Nieuwe Kerk wordt op een eigentijdse manier vormgegeven aan het omzien naar elkaar, waarbij we rekening houden met de samenstelling en het eigen karakter van de gemeente. We zijn een snel groeiende gemeente, die vooral bestaat uit jonge mensen. Dat stempelt de verwachting ten aanzien van pastoraat. Klassiek pastoraat met wijkouderlingen, die met regelmaat huisbezoeken brengen is, in de meeste gevallen, niet meer gewenst en ook niet haalbaar.

Om het pastorale werk beter te laten aansluiten bij de huidige gemeente, hebben we deze visie pastoraat opgesteld, vanuit het blijvende besef dat in de ontmoeting tussen mensen een grote bron van kracht ligt.

"Als leden van de gemeente van Jezus Christus zijn we aan elkaar gegeven.

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee;

*wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit."*⁵

De Nieuwe Kerk wil een gemeente zijn waarin mensen verbonden zijn met elkaar. Als gemeentelieden zien we naar elkaar om en zorgen we voor elkaar, want alleen samen kunnen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van onze God begrijpen en de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. In de ontmoeting tussen mensen komen de verhalen van mensen aan het licht en mag je samen ontdekken hoe God in het leven aanwezig is en welke weg Hij wijst met het oog op het heil en zijn Koninkrijk.

*"En laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken"*⁶

*"Als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen."*⁷

¹ psalm 23: 1

² Psalm 68: 20)

³ Johannes 10: 11

⁴ Kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland, artikel X.3.

⁵ 1 Korinthe 12: 27, 26

⁶ Hebrëeën 10: 24, HSV

In de Nieuwe kerk gaan we in eerste instantie uit van onderling pastoraat. In de regelmatige ontmoeting van de huiskringen zien gemeenteleden naar elkaar om en leven mee in alle seizoenen van het leven. Idealiter is dan ook ieder lid van de Nieuwe Kerk bij een huiskring betrokken.

Mentoring.⁸

“Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.”⁹

Er kunnen omstandigheden zijn, waarin een intensievere vorm van ondersteuning gewenst is. In dat geval kan een beroep worden gedaan op mentoring. In deze vorm van begeleiding trekken twee gemeenteleden gedurende langere tijd intensief met elkaar op en delen vragen over geloof en leven.

Crisispastoraat¹⁰

We realiseren ons goed, dat hiermee niet voldaan wordt aan elke behoefte aan geestelijke begeleiding. Er zijn mensen die niet deelnemen aan een kring en niet geholpen zijn met mentoring. Er zijn ervaringen en situaties, waarin meer nodig is dan onderling pastoraat. Als lijden, ziekte en dood je treffen of als je geconfronteerd wordt met (diepe) geloofsvragen dan is het te allen tijde mogelijk een beroep te doen op een ouderling en/of predikant.

Bijzonder pastoraat¹¹

Naast het onderling pastoraat in de huiskringen en andere kleine verbanden en het 'crisispastoraat' in situatie zoals hiervoor genoemd is in de Nieuwe Kerk ook een breder aanbod op pastoraal gebied. In het pastorale team zijn verschillende ambtsdragers, die voor deze vormen van pastoraat zijn toegerust en geschoold. Daarnaast zijn ook anderen, niet ambtsdragers, die hiervoor beschikbaar zijn. Het aanbod van bijzondere vormen van pastoraat bestaat uit:

- * ziekenzalving
- * biechten
- * gebedspastoraat
- * bevrijdingspastoraat
- * huwelijkspastoraat
- * begeleiding bij intellectuele geloofstwijfel
- * pastoraat rond chronische ziekte
- * rouwpastoraat

Nieuwe leden

Vanuit de taakgroep pastoraat worden enkele keren per jaar avonden voor nieuwe leden verzorgd, waarin zij op een informele manier geïnformeerd worden over de Nieuwe Kerk en over de manier waarop de onderlinge zorg en betrokkenheid wordt vormgegeven. Deze avonden worden georganiseerd naast het welkom dat de wijkcontactpersonen op een persoonlijker manier verzorgen. Het eerste welkom is op de eerste zondag van de maand na inschrijving, als de nieuwe leden voor de dienst worden genoemd en na de dienst zijn uitgenodigd om koffie te drinken.

⁷ Efeze 4: 29, NBG

⁸ zie voor de uitvoerige omschrijving van de afspraken over mentoring de website van de Nieuwe Kerk

⁹ Spreuken 27: 17

¹⁰ Het aanbod van pastoraat in situaties van crisis, zoals ziekte en overlijden, wordt gegeven op eigen initiatief van gemeenteleden of direct betrokkenen. De ambtsdragers hebben voor hun werk bij hun bevestiging publiekelijk een belofte van vertrouwelijkheid afgelegd.

¹¹ Ook voor alle vormen van bijzonder pastoraat geldt dat zij gegeven worden op eigen initiatief van degene die dit willen ontvangen. De leden van de speciale pastorale teams hebben ook de plicht tot geheimhouding.

Ouderen

Het is in een groeiende, jonge gemeente gemakkelijk om voorbij te lopen aan de schouders waarop we staan, maar dat willen we zeker niet! De connectie met ouderen (75+) is niet vanzelfsprekend, omdat de diensten zoals die nu vorm gegeven worden niet direct aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de (meeste) ouderen van onze gemeente. Dat vraagt goed luisteren naar elkaar en kijken waar mogelijkheden liggen om elkaar toch te zien en te zegenen.

Onze zorg voor de ouderen geven we inhoud in pastoraal bezoek door de ouderling ouderen en door enkele vrijwilligers die speciale verwantschap voelen met de senioren in de gemeente.

Daarnaast zijn we bezig met het samenstellen van een commissie ouderen, die heel concreet wil bijdragen aan het mogelijk maken van de voortgang van verschillende activiteiten voor ouderen, zoals de maandelijks maaltijd op woensdag, de vieringen rond Kerst en Pasen, de bloemengroet bij verjaardagen etc.

Meer dan de Nieuwe Kerk

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."¹²

In de Bijbel lezen we hoe de Schepper van hemel en aarde, de Heer van ons leven, altijd weer zorgt voor zijn volk en hen uitnodigt om met Hem te leven. Maar we ontdekken ook dat de zorg van de Heer zich niet beperkt tot zijn 'eigen mensen'. De liefde van God reikt verder, strekt zich uit naar heel de wereld.

Als gemeente van Jezus Christus willen wij oog hebben voor wie zorg en liefde nodig heeft. In het pastorale team richten wij ons in eerste instantie, maar niet alleen, op de leden van de gemeente. In samenspraak met degenen die actief zijn op missionair – en/of diaconaal terrein, zullen we altijd in overleg om te zien wat mogelijk is aan pastorale zorg buiten de gemeenschap van de Nieuwe Kerk.

Tenslotte

"Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde."¹³

In al onze zorg voor elkaar verlangen we dat we samen groeien in geloof, hoop en liefde. We verlangen samen te leren leven met God in alle omstandigheden van het leven en zo de lofzang gaande te houden op de God die ons heil voor ogen heeft.

Dat wij het daarbij niet verwachten van onze eigen liefde, kracht of wijsheid ligt onder al het voorafgaande, maar de geschiedenis van de Nieuwe Kerk heeft ons geleerd dat we met verwachting mogen bidden om de liefde, kracht en wijsheid die de Heer ons door zijn Heilige Geest wil geven.

"Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen"¹⁴

¹² Johannes 3: 16

¹³ Efeze 3: 16-17

¹⁴ Efeze 3: 20-21