

## Visiestuk Duurzaamheidscommissie NK

*Zorg dragen voor Gods schepping is een geestelijke opdracht die om een toegewijd antwoord vraagt. Dit is een kritiek moment. De toekomst van onze kinderen en van ons gemeenschappelijk huis hangt ervan af<sup>1</sup>*

Als duurzaamheidscommissie zetten wij ons in om duurzaamheid een plek te geven in de Nieuwe Kerk. Nu ecologische problemen zich aan ons opdringen, kunnen en willen wij ons niet afzijdig houden.

De aarde warmt op. Door massale bomenkap worden vele diersoorten met uitsterven bedreigd, schadelijke stoffen vervuilen bodem, water en lucht, en extreme weersomstandigheden zorgen hier voor wateroverlast en ergens anders voor extreme droogte en grote bosbranden.

Deze verwoestende structuren leggen diepe ongerechtigheden pijnlijk bloot: de mensen die de meest rampzalige gevolgen van klimaatverandering ondervinden, zijn de armsten op deze planeet en hebben het minste deel aan de oorzaak ervan.

We kunnen er niet omheen: er is iets goed fout. Ons productie- en consumptiegedrag buiten de aarde uit. En wij, als leden van de Nieuwe Kerk, zijn daar medeverantwoordelijk voor.

Er is een omkering nodig. Een verandering van gedrag én denken als het gaat om onze verhouding met de rest van de schepping. Een 'ecologische bekering', zoals Paus Franciscus dat noemt in zijn Encycliek *Laudato Si'*. Hij schrijft:

*Ecologische bekering ... impliceert dat [gelovigen] alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus in hun relatie met de hen omringende wereld tot bloei laten komen. De roeping behoeders van Gods werk te zijn, praktisch handen en voeten te geven, vormt een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam bestaan. Het is niet iets vrijblijvends en evenmin een secundair aspect van de christelijke ervaring.*  
(alinea 217)

Als duurzaamheidscommissie van de Nieuwe Kerk willen we, samen met gemeenteleden, zoeken naar de maatschappelijke en geestelijke roeping van de Nieuwe Kerk in de zich ontvouwende klimaatcatastrofe. In die zoektocht zijn we verdiepend, enthousiasmerend, en ook kritisch aanwezig. Concreet doen we dat met *hoofd, hart en handen*.

- Hoofd: we willen de gemeente aanzetten tot nadenken over de plek van duurzaamheid in ons geloof en (her)overwegen wat de verantwoordelijk is die wij als mensen hebben te midden van de rest van de schepping;
- Hart: we willen ruimte bieden in de kerk om ons te laten raken door het lijden van de schepping en aanmoedigen ons te laten drijven door de liefde van God voor heel deze schepping;
- Handen: we willen met de gemeente praktisch aan de slag ...

---

<sup>1</sup> Gezamenlijke boodschap van de Heilige Vader Franciscus, Zijne Heiligheid Bartholomeüs I, Oecumenisch Patriarch van Constantinopel, en Zijne Genade Justin Welby, Aartsbisschop van Canterbury, voor de bescherming van de schepping, 07.09.2021 <https://oudkatholiek.nl/nieuws/2021/09/oproep-kerkleiders-red-het-klimaat/>

Wat is er al gedaan?

- In 2021 namen we deel aan de klimaatwake, georganiseerd door de landelijke Klimaatwakers
- We gebruiken groene energiebronnen met een slimme meter om mogelijke energieverpilling te ontdekken
- We streven naar het inkopen van duurzame goederen. Denk aan biologische schoonmaakmiddelen, fairtrade koffie, etc,
- We doen aan bewuste afvalscheiding
- We doen aan duurzame beleggingen
- We geven financiële steun aan duurzame organisaties

Zit jij vol met ideeën over wat we als kerk nog meer zouden kunnen doen? Stuur een mailtje naar ...  
of word lid van deze prachtige commissie!